

## In Memoriam Timo Barends



De laatste dagen zei hij: "Ik hoop dat ik straks ga slapen en niet meer wakker word." En zo is op dinsdagavond 23 juli ons oudste lid Timo Barends op 92-jarige leeftijd overleden.

Timotius Barends (vernoemd naar zijn opa) werd in 1932 als oudste kind van Joop en Jetske Barends in Leeuwarden geboren. Later volgden zus Rinie en broer Piet. Vader Joop was aldaar schoenmaker, net als zijn vader en opa. Nadat hij zijn middenstandsdiploma heeft behaald belandt Timo in 1952 uiteindelijk in de schoenenbranche. Hij wordt eerste schoenverkoper (Zwolle) en daarna filiaalchef (Rotterdam).

Op een christelijk jongerenkamp leert hij Coby Sikkema kennen, dochter van een baptistenvoorganger uit Pernis (niet ver van Rotterdam). Daar laat Timo zich op 4 december 1955 door hem dopen. Als Timo niet lang daarna een advertentie leest om een schoenenwinkel in Haarlem over te nemen is dat een logische volgende stap in zijn carrière. Er is echter een probleem: de overnemende partij moet een getrouwd stel zijn. Dus vindt op 20 december 1956 het huwelijk plaats en verhuist het kersverse echtpaar direct in het nieuwe jaar naar de [Nassastraat 1](#) in Haarlem. Voor extra inkomsten wordt een pedicurepraktijk aan huis geopend en niet lang daarna specialiseren Timo en Coby zich in verantwoorde kinderschoenen. Ondertussen zijn zoon Joop en dochter Willeke geboren. Gelukkig kunnen ze nu ook de bovenetage erbij huren, waardoor er voor zowel de winkel als het woongedeelte meer ruimte beschikbaar komt.

In 1976 besluiten Timo en Coby om gezamenlijk met Sako en Gé van der Woude een ongesplitste dubbelwoning in Bloemendaal te kopen. Dit Friese echtpaar was eind 1957 lid van onze gemeente geworden en met hen zijn ze regelmatig samen op vakantie geweest. Het voordeel was daarnaast dat de schoenwinkel flink verbouwd kon worden en er boven ruimte vrij kwam voor een kantoor en het magazijn. In 1995 is de winkel overgedragen aan dochter Willeke. Na zijn pensioen was Timo nog vele jaren examinator bij verschillende branche gerelateerde vakopleidingen.

In 1999 werd Timo grootvader. Willeke beviel van de tweeling Casper en Sophie en Joop werd later vader van Wieke. Zij hebben mooie tijden met opa resp. pake beleefd. Ze herinneren hem vooral om de onvoorwaardelijke liefde voor zijn familie en de bereidheid anderen te helpen.

In de jaren negentig heeft Timo een aantal jaren de administratie van onze gemeente verzorgd. In 1999 is hij voorzitter geworden van de Bouwstichting. Deze functie heeft hij tot september 2020 vol energie en enthousiasme uitgeoefend.

Begin deze eeuw kreeg hij tijd en belangstelling voor levensbeschouwelijke vragen en vond, samen met Coby vooral zijn draai in de Kapel (vrijzinnig religieus centrum) in Bloemendaal. Hij werd daar penningmeester en verrichtte of regelde ook de onderhoudsklussen. Het kerkgebouw voelde voor hem als zijn tweede thuis: als enige kwam hij via de achterdeur de Kapel binnen.

In 2014 is Coby overleden. De laatste jaren lukte het kerkbezoek aan onze gemeente niet echt meer, vooral na een val van de fiets. Als de Kapel gesloten was bracht kleinzoon Casper hem met de auto naar onze dienst in Schalkwijk. Maar de Kapel bezocht hij lopend achter de rollator. Hij had daar een speciale stoel en kende als enige de wekelijks uitgesproken spreuk uit zijn hoofd. Met zijn heengaan zullen zij daar hun nestor, hun kompas heel erg missen.

Timo was erg dankbaar voor zijn leven. Dat vertelde hij mij tijdens mijn laatste bezoek aan hem. Het was een van de allerlaatste keren dat hij nog in de woonkamer beneden kwam. Dankbaar ook omdat hij een leeftijd had bereikt die ruim boven die van zijn vader uitkwam. Tegen Casper vertelde hij dat hij er niet zeker van was dat er een hemel was, maar er was wel leven na de dood. Oftewel in de woorden van Timo: Niet vaarwel, maar tot ziens!

Arnold, lid Baptistengemeente